

Kamp Harop 2017



HAROP: KSA Berkven Geel
3 maandelijks magazine
jrg. 80 – nr 1 – juni 2017 Afgiftekantoor Geel 1
België/Belgique PB12/2592 – P004080
VU Ruelens Arnout, Kievermondeveld 21 A, Geel

KAMPHAROP AARSCHOT 2017

Beste Berkvenbondertjes,

Kijken jullie ook al zo reikhalzend uit naar de zomer? De leiding ook! Heel de zomer staat weer volgeboekt met leuke activiteiten. Het hoogtepunt van de vakantie is natuurlijk het kamp waar het in deze Harop voornamelijk over zal gaan. Je vindt ook meer informatie terug over de zomerspeldagen en leuke verslagjes van het weekend of speldagen terug. HOU DEZE HAROP DUS GOED BIJ.

Tenslotte zou de leiding alle leden, ouders en troubadours willen bedanken die geholpen hebben om er weer een schitterend Berkvenjaar van te maken. Volgend jaar staat er weer zo een te wachten en we hopen op even veel steun, zodat we nog lang kunnen ravotten!
Veel leesplezier!

Groetjes,

de leiding

HET KAMPTHEMA

COWBOYS EN INDIANEN

Als jullie het kampfilmpje hadden gezien wist je al dat dit ons nieuwe thema is voor dit jaar. Kom verkleed als Lucky Luck of als een echte Indiaan! (iets anders is ook goed)



KAMPADRES

We gaan dit jaar op kamp in Grobbendonk, je kan dus steeds een brief verzenden naar je zoontje!

KSA BERKVEN GEEL

t.a.v. Uw Berkvenbondertje

Chiro Gijmel

Bossestraat 5

3201 Langdorp (Aarschot)

KAMPINSCHRIJVINGEN

Je zoontje nog niet ingeschreven voor het kamp? Laat dit zeker geen reden zijn om zo'n fantastische ervaring te missen!

Maar: wel zo snel mogelijk in orde maken a.u.b.!

Hoe kan u dat doen?

1) Vul de **medische fiche** in die je vindt op

www.ksaberkven.be -> documenten

en stuur ze naar onze hoofdleider Lennert!

(lennertvanlooveren@gmail.com)

Stort het bedrag (55 euro voor de kabouters, voor de rest 110 euro) zo snel mogelijk op onze rekening (733-3121425-92). Met vermelding "**Kamp 2016, naam en voornaam, leeftijdsgroep**".

Dan is dat alweer in orde!

DE KAMPOFOON

De leiding zal hun GSM enkel op tochten meenemen en het is uit den boze voor leden om te gsm'en op kamp! Daarom zullen we ervoor zorgen dat er toch steeds een paar nummers bereikbaar zijn!

Je kan ons steeds bereiken op deze nummers:

Lennert van Looveren (0497/735914) Hoofdleider

Gilles Willemsen (0487/802809) Hoofdleider

Het is echter niet de bedoeling te bellen om te vragen wat we hebben gegeten, enkel dringende gevallen!

WEBSITE

We doen het al vele jaren en het blijft een succes. Op onze website en onze Facebookpagina zal u op geregelde tijdstippen enkele foto's van uw berkvennertje vinden. We doen onze best om dat zoveel mogelijk te doen, maar uit ervaring weten we al dat een dagelijkse update niet altijd lukt. We doen ons best!

www.ksaberkven.be of www.facebook.com/ksaberkvengeel

HET VERTREK

De kabouters verwachten we op zaterdag 5 augustus tijdens de bezoekdag. Zij zijn wat kleiner en krijgen dan ook maar een half kamp. De knapen, jongkerels en jongleiding gaan met de fiets op kamp en verwachten we woensdag 2 augustus om 12.00u aan het Schuttershof (achter het Sint-Aloysiuscollege). Neem zeker een knapzakje met voldoende eten en drinken mee voor onderweg! De jongknappen komen met de auto naar Langdorp en verwachten we op woensdag 2 augustus om 14.00u aan het Schuttershof (achter het Sint-Aloysiuscollege). Voor vervoer wordt gezorgd.

Graag allemaal verkleed komen!

(Maar hiervoor geen (grote) uitgaven doen, dat is nu ook weer niet nodig.)

DE TERUGKOMST

De kabouters en jongknappen kunnen op woensdag 9 augustus opgehaald worden op de kampplek om 14.00u. Gelieve dit uur te respecteren en dus niet vroeger te komen. De knapen en jongkerels komen aan met de fiets aan het Schuttershof (achter het College) omstreeks 16.30u. U begrijpt dat dit niet juist geweten kan zijn. Als u graag weet om hoe laat we juist zullen aankomen, kan u Sam 'prinsje' Vanspringel (0483/458830) of Vincent 'Vonny' Wynants (0479/652427) onderweg bereiken.

WAT MOET JE MEENEMEN?

Hieronder vind je een lijstje met de dingen die je niet mag vergeten. Het lijstje is misschien niet volledig, dus denk goed na

over wat je nog allemaal nodig kan hebben.

HEEL BELANGRIJK: ZET OVERAL JE NAAM IN!

Veldbed of luchtmatras

Slaapzak of deken

Bedovertrek

Kussens (indien nodig)

Matje (voor op tweedaagse)

Eventuele medicatie

Papier, enveloppen,

postzegels

Pillicht

Zakdoeken

Zwemgerief

Rugzak

Plastiek zak voor vuile was

Muggenzalf/melk

Petje (voor de zon/ook gewoon cool)

Zonnemelk

T-shirts

Lange broek

Korte broeken

Warme trui

Ondergoed

Handdoeken

Washandjes

Tandenborstel

Tandpasta

Zeep

Kam of borstel
Shampoo
BERKVENSJAALTJE!
Kids-ID/pas (afgeven bij vertrek)

WAT MOET JE NIET

MEENEMEN:

Kilo's snoep

Vat bier/cola

Zakmes

GSM

Ipod, MP3-speler, laptop,...

Je lief (mag op de bezoekdag)

Je zus(sen) (Mogen ZEKER
op de bezoekdag)

Je schoonmoeder

Nintendo DS, Playstation,...

Een opblaasbaar zwembadje

Een boormachine

DE BAGAGE

De bagage wordt met grote vrachtwagen-containers naar de kampplaats gebracht.

Deze vertrekken al enkele dagen voor het kamp. Daarom vragen wij u ALLE bagage bij Marcel binnen te brengen op maandag 31 juli tussen 19-20u. Hij woont op de boerderij naast onze Berkvenlokalen.

Uiteraard zal de leiding daar ook aanwezig zijn om een handje te helpen. De kabouters brengen hun bagage samen met hun ouders mee tijdens de bezoekdag. De bagage kan de dag na het einde van het kamp, 10 augustus, terug opgehaald worden bij Marcel tussen 19 en 20 u.

DE BEZOEKDAG

Op de bezoekdag kan je je zoontje een bezoekje brengen en live meemaken hoe het eraan toegaat op kamp!

De bezoekdag gaat door op zaterdag 5 augustus van 17.00u tot 20.00u. Tijdens de bezoekdag is er de mogelijkheid om te proeven van de kookkunsten van onze kookploeg.

Reken maar dat het smullen wordt!

DE FIETS-PECHVERHELPINGSDIENST

Elk jaar benadrukken wij het belang van de staat van de fietsen.

Een fietstocht maken is één ding, maar als je het in groep moet doen, is de kwaliteit van de fiets net iets belangrijker.

Om de papa's, of de 'nieuwe vrouwen', wat te helpen is hier een lijstje samengesteld...

- ☒ Goedwerkende remmen, héél belangrijk!
- ☒ Staat van de banden, goed opgepompt!
- ☒ Zadel goed vast
- ☒ Stuur goed vast
- ☒ Een smering kan geen kwaad
- ☒ Loshangende spatborden kunnen vervelend zijn
- ☒ Fietsbel voor signaalgeving
- ☒ In het algemeen een fiets die niet uiteenvalt als er een beetje wind is.

FIETSEN IN GROEP

Met een groep jonge fietsers erop uit trekken brengt enkele moeilijkheden met zich mee. Daarom zal de leiding alles in het werk stellen om dit superveilig te laten verlopen.

Verspreid over het peloton fietsers zullen er steeds leiders fietsen om iedereen in het gelid te houden. Ook zullen we ervoor zorgen dat het merendeel een veiligheidsvestje aanheeft, zodat we goed zichtbaar zijn. Geregeld zullen we ook een tussenstop inlassen om terug op adem te komen!

DE OUDJES

Het is belangrijk dat de kinderen iemand hebben op het kamp waar ze **ALLES** tegen kunnen zeggen. Zij mogen discretie en een correcte behandeling verwachten van deze

gepensioneerde leiders. Deze paljassen zullen de schakel zijn tussen de kinderen, de leiders, de ouders en de kookploeg.

Dus, ouders, zeg aan uw zoonlief dat als er een probleempje is (ruzie, wordt gepest, medisch probleem, heimwee,...) ze dit altijd aan hun leider mogen vertellen of als ze liever iemand anders spreken, aan de personen van de kookploeg. Zij moeten vertrouwen in ons hebben en we zullen trachten al het mogelijke te doen om het probleem op te lossen.

Wie deze personen zijn, zullen ze op kamp snel ontdekken, want het zijn onze koks, dus dat is geen probleem. Zij staan altijd klaar om eender wie op te vangen!

CONTACTGEGEVENS

Misschien heeft u nog enkele vraagjes of is er iets niet zo duidelijk. Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren, we willen uiteraard dat dit kamp tot in de puntjes goed verloopt en dat u niet met uw vragen blijft zitten. Voor alle vragen omtrent het kamp in het algemeen kan u terecht bij onze hoofdleder Lennert Van Looveren op het nummer (0473/175031) of per mail op lennertvanlooveren@gmail.com. Voor specifiekere vragen naar de leiding van de groep gericht, kan u hen natuurlijk ook persoonlijk bereiken en wel zo:

KABOUTERS: Niels Nicasi (0479/540571)

JONGKNAPEN: Jochem Willems (0494/346812)

KNAPEN: Sam Vanspringel (0483/458830)

JONGKERELS: Vincent Wynants (0479/652427)

JONGLEIDING: Lennert Van Looveren (0473/175031)

SAMENVATTING

Iedereen, behalve de kabouters, brengen hun bagage maandag 31 juli van 19.00 tot 20.00

Knapen, jongkerels en jongleiding verwachten we woensdag 2 augustus om 12.00. De jongknappen omstreeks 14.00. De bezoekdag is op zaterdag 5 augustus van 17.00 tot 20.00. Dit is ook de start van het kamp voor de kabouters! Het einde van het kamp is op 9 augustus en de kabouters en jongknappen worden terug opgehaald om 14.00 op de kampplaats. De bagage van de rest kan opgehaald worden op 10 augustus van 19.00 tot 20.00

VERSLAGEN

Kabouters

Zoals elke speldag beginnen wij uiteraard ten laatste om halftwee in de middag. Dat was deze week dus ook niet anders, maar deze dag was het 'ribbedebie-speldag'. Dit wil zeggen dat het dag gevuld zou zijn met spelen zoals: 'verstoppertje', 'balletje stamp', 'en nog meer verstoppen' en nog vele meer natuurlijk. Na een korte drankpauze zijn we op het achterste veld nog een variant van honkbal gaan spelen namelijk voethonkbel. Het principe bleef hetzelfde alleen werd er nu de bal weggetrapt in plaats van met een baseball bat te slagen. Na dit spel, dat nipt gewonnen was door Wies, Dries, Fré en leider Niels, was het tijd voor ne goeie choco of fristi!

Na de pauze zijn we met onze bengels naar hun favoriete locatie gegaan. De bergen! Daar zijn we een kijkje gaan nemen naar de knikkerbanen van de Jongkapen en konden ze hun eigen nog eens goed vuil maken. Niet alleen werd er stevig geravot maar er werden ook dieren gevonden! Zo vonden we een kleine salamander en een pad. Spijtig maar helaas vloog de tijd voorbij en was het weer tijd om naar Berkven te gaan.

Jongknappen

Jeugdsentiment voor de leiders en ongewoon plezier voor de jongknappen op de knikkeren-is-nog-hip-speldag! Samen trokken we naar de favoriete locatie van onze jongknappen op Berkven: de bergen. We namen slechts één doos spelmateriaal mee, die werd tot de rand gevuld met knikkers. We zochten samen de meest geschikte berg uit om een reeks fantastische knikkerbanen in het zand te bouwen.

De aanwezige jongens hielpen leiders Rik en ACW, of staken hun eigen project in elkaar met jongleider Seppe, die als een soort 'stagiaire' mee leiding kwam geven aan de jongknappen. Matto, Luka, Brent, Wout en Daan speelden op de bergen, sprongen van zo hoog als ze konden klimmen zo ver mogelijk naar beneden en probeerden steevast beter te doen dan de anderen. Die gezonde competitiedrang zit er bij onze berkvenbonders duidelijk al van kleins af aan in! Ze decoreerden de knikkerbanen met takjes, schansen, tunnels en bruggetjes en testten de knikkers uit om te verzekeren dat ze nergens uit de bocht zouden vliegen.

Na veel testen, bouwen, herstellen en verstevigen lieten we de knikkerbanen even rusten om een choco of een fristi te drinken en wat vrij te spelen op Berkven. Na de drinkpauze snel terug naar de bergen om alles af te werken! De kabouters kwamen ook eens even kijken wat we allemaal aan het uitsteken waren en rolden ook een paar knikkers naar beneden.

Goed vuil van het zand en voldaan van het spelen dan maar terug naar de terreinen, waar de ouders al klaarstonden. De resultaten kunnen jullie bekijken op de facebookpagina van KSA Berkven

Jongkerels

Weekend

Het was weer zover, het jaarlijkse bivak! De jongkerels waren bijna voltallig aanwezig. Na hun tent op te hebben gezet en een kamp gemaakt te hebben, moesten ze zich donker kleden en in hun tent blijven. Natuurlijk wisten de jongkerels wat dit wilde zeggen, het was tijd voor dropping! Ze lieten zich niet kennen en verstopten zich overal wanneer nodig. Maar spijtig genoeg kende leider Arthur zijn leden zo goed dat hij hen onmiddellijk wist hen te vinden. Uiteindelijk geraakte de jongkerels terug op Berkven en wisten er in te slagen maar 1 keer gezien te worden. Na deze lange nacht was het tijd om te gaan slapen. De volgende dag was er een geplande activiteit voorzien met Chiro Sint-Dimpna nl. ruige spelen op de terreinen van de Bogaard. Het was tijd om de meisjes te laten zien waarin onze jongkerels in staat waren. Natuurlijk wonnen onze jongkerels met rugby en honkbal, mede door hun leiding die hen getraind had het jaar door. Na een actieve avond keerden we terug naar Berkven. Na even gerust te hebben was het tijd voor eierenwacht, het is de bedoeling om de hele nacht wakker te blijven en te voorkomen dat leiding eieren rondom hun kamp komen stelen. De jongkerels slaagden er moeizaam in de leiding te stoppen maar keerden terug met nog enkele eieren. De volgende ochtend werden de jongkerels wakker met tranen in hun ogen omdat ze na dit geslaagde weekend hun leiding weer een weekje moesten missen.

Jongleiding

Ledenweekend jongleiding 2017

Wij gaan al eens graag vé weg met onze jongleiding om er grote avonturen mee te maken, waar gingen we dit jaar naartoe? Helemaal naar Retie! Daar hebben we een klein boshuisje gehuurd om er een echt bosweekend van te maken. Toen we aankwamen vrijdagavond beseften we hoe klein het wel niet was, we geraakten er maar juist in. Na het opstellen van onze bedden maakten we de kachel aan en hebben we enkele gezelschapspellen gespeeld. Zaterdagmorgen na ons ontbijt begon het weekend pas echt: we gingen paintballen, hierbij schieten we op elkaar met verfballetjes (niet zo erg hoor!) op een grote open vlakte met allerlei obstakels, superplezant! Hierna hebben we een kayaktocht gepland op de kleine nete, van Retie naar Kasterlee was ons doel. Dit hebben we dan ook gehaald na een uurtje zingend en springend peddelen. Na dit vermoeiend en sportief dagje hadden we nood aan wat frietjes, dus zochten we de lokale frituur en hebben lekker kunnen nagenieten van ons dagje. S'avonds hebben we nog wat rustig gekaart in een cafeetje en dan op tijd gaan slapen! Zondagmorgen opruimen en terug naar huis! Hopelijk keren we volgend jaar terug!

Groeten,

Lennert, Arne & Arnoux: de jongleiding-leiding

KLEURPLATEN





PUZZEL



ZOMERSPELDAGEN

Zoals elk jaar houden wij tijdens de zomervakantie geen normale speldagen zoals door het jaar, maar gaan we een hele dag op uitstap! Hieronder kan je de informatie over de speldagen vinden. De info over deze speldagen komen zeker ook op internet! Bij sommige speldagen vragen wij een kleine bijdrage zodat Berkven niet alles zelf zou moeten betalen. Ter compensatie wordt er wel elke uitstap iets voorzien van hapje en/of drankje. Gelieve het geld aan één van de leiders van je berkvenner te geven zodat zij op de hoogte zijn wie betaald heeft. Daarnaast kun je ze best zelf ook nog een lunchpakketje en wat drinken mee geven of een centje voor als ze iets willen kopen.

HEEL BELANGRIJK:

Al jaren is het zo dat wij voor de zomerspeldagen aan het Schuttershof afspreken en dat zal ook deze zomer niet anders zijn! Breng je kapoentje dus niet naar Berkven zelf maar naar het Schuttershof (aan de poort van het Sint – Aloysiusinstituut). We verwachten iedereen tegen 11 uur daar! Dit jaar gaat **IEDEREEN** met de auto aangezien we 2 keer meer dan 20 km moeten fietsen. Deze speldagen duren tot 17.00.

2 juli

Vandaag is het geen speldag! Het is dit weekend Rock Werchter en de overige leiding maakt de lokalen klaar voor de verhuur aan andere jeugdbewegingen!

8 juli

Zoals elk jaar wordt er ook naar het Zilvermeer gegaan en dat is dit jaar ook niet anders! Vergeet zeker geen zwemkleden en zonnecrème mee te nemen. Natuurlijk kan je best ook een hapje en een drankje meenemen

Voor deze activiteit vragen we een vergoeding van 3 euro (inkom).

15 juli

Vandaag geen speldag! De leiding en de kerels zijn op buitelandskamp naar Tsjechië.

22 juli

Idem 15 juli

29 juli

Vandaag gaan we met de hele bende naar de Olmense Zoo! Voor deze activiteit vragen we een vergoeding van 15 euro (inkom + drankje).

Wist-je-datjes

...‘berk’ een boom is en ‘ven’ een ondiep meertje?

...we dit jaar alweer op kamp gaan?

...dit in deze Harop weer uitgebreid aan bod is gekomen?

...Er ook zomerspeldagen zijn dit jaar?

...dit elk jaar zo is?

...hier ook uitleg over staat in deze Harop?

...de kampplaats een superleuke plek is voor Berkvenners zoals wij?

...wij twee venetiaans blonde leiders hebben?

...zij het cliché bevestigen dat ze echt snel verbranden?

...niet-venetiaans blonde mensen ook hard kunnen verbranden?!

...dat ik weeral eens aan het uitwijken ben?

...de oprichter van Adidas en de oprichter van Puma broers zijn?

...wanneer ik aan Puma denk, ik ook aan hakuna matata denk?

...hakuna matata ‘geen zorgen’ betekent?

...dit een goede slogan is voor de leiders met naderende examens?

...je ook niet te weinig zorgen mag hebben?

...het Berkven-mannetje op leider Sam lijkt?

...Sam zijn bijnaam ‘prinsje’ is?

...dit het voorlaatste wist-je-datje is?

...ik eindig met een stevige berkvengroet?